

Editie 3 alweer

de
Kindcentrum

Ontwikkelen in verbondenheid

Kindcentrum de Linde

“er zijn weer hele leuke artikels binnen gekomen!”

Door Karlijn (8a)

Wat gaat de tijd weer snel!
Editie 3 alweer! Lezen is weer op zijn plek, want de nieuwe Lindekrant is er!

Wil je nou weten wat er volgende maand in de krant komt? Blader dan snel even naar pagina 3!

Ook zijn er leuke artikels van jullie binnen gekomen! Volgende maand gaan we proberen om ze allemaal een plekje in de krant te geven! Wil jij nou ook een artikel maken? Kijk dan even op pagina 3 onder de carnavals ideeën!

Hou jij nou van eten? Bekijk dan even pagina 2! Hier vind je een recept voor heerlijke macarons!

Carnavals prijsvraag!!

Door Jet (8a)

Heb jij ook zo'n zin in carnaval? Ja? En wil jij ook zo graag een verrassingspakket winnen vol met leuke carnavals dingen? Ja? Mooi dan, want dan ben je het juiste artikel aan het

lezen!! Het enige wat je hoeft te doen om de prijsvraag te winnen, is te raden uit welke carnaval hits de onderstaande teksten komen. Je schrijft de antwoorden in de goede volgorde op, en geeft ze aan

mij. (Jet Hoeks uit groep 8) misschien win jij dan wel een toffe carnavals prijs! Veel succes!!

1. 'De laatste avond, wat ging het vlug! Volgend jaar kom ik zeker terug!'
2. 'Deze kans verkeken maar een nieuwe al verzonden.'
3. 'De vloer begint te koken'
4. 'Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost'
5. 'We maken nog een rondje'



En? Heb je ze allemaal geraden? Dan weet je wat je te doen staat! Misschien win jij wel een toffe prijs!!

Macarons bakken



Lus jij Franse macarons?? Dan op bladzijde 2 een uitleg voor 18 gevulde, Franse macarons!



Macarons bakken

Door Suus (8a)

Ingrediënten;

(voor 18 gevulde macarons)

- 69 gr amandelpoeder
- 63 gr poedersuiker
- 53 gr eiwit
- 53 gr fijne kristalsuiker
- kleurstof naar keuze (op gelbasis)

Voor de vulling;

- 200 gr botercrème of ganache

Bereidingswijze;

1- Doe het amandelpoeder en de poedersuiker bij elkaar en maal het in de keukenmachine of blender nog even extra fijn. Doe dit, de broyage, in een kom en zet apart

2- Mix in een andere kom, welke je goed vetvrij gemaakt hebt, het eiwit los en voeg dan de suiker toe. Klop het eiwit dan op de hoogste snelheid van je mixer tot een mooi dik en glanzend eiwitschuim. Voeg de kleurstof toe en klop nog even goed door tot je een egale kleur hebt.

3- Doe dan in één keer de broyage bij het eiwit en spatel dit met een rubberen spatel door elkaar. Wanneer het goed gemengd is 'sla' je met je spatel het beslag heen en weer in de kom. De dit een paar keer, meng het dan in 1 slag goed door elkaar (neem de randen mee!) en check of je beslag begint te glanzen. Herhaal dit proces (het macaroneren) totdat het beslag glanst en in een mooi dik lint van je spatel afloopt.

4- Vul een spuitzak met je macaronbeslag en spuit rondjes op bakpapier. Hou de spuitzak hiervoor recht boven de bakplaat. Voor gelijkmatige rondjes kun je deze vooraf op de onderkant van je bakpapier tekenen met bv een glas of koekjesuitsteker.

· Tik met je bakplaat een paar keer op je werkblad om eventuele luchtballen te verwijderen en je macarons zullen daardoor ook mooier glad worden. Laat ze nu ca 20 minuten rusten.

5- Verwarm ondertussen de oven voor op 140 graden

6- Bak de macarons in het midden van de oven in ca 15 minuten gaar. Ze zijn gaar als ze niet meer bewegen op hun voetjes wanneer je er voorzichtig tegenaan tikt.



· Haal het bakpapier direct van de hete bakplaat en laat ze volledig afkoelen voor je ze van het bakpapier afhaalt.

· Vul de macarons met ganache of botercrème.

En dan heb je overheerlijke macarons!!

Braziliaans carnaval!!

door Jet (8a)



Heb jij al ooit gehoord van de Braziliaanse carnivals gebruiken? Nee? Nou, nu kun je ze zien! Ik heb de mooiste foto's van carnaval in Brazilië voor jullie gezocht, en daar uitleg bij gegeven. Kijken jullie mee?



Dit is een prachtig kostuum uit Brazilië. Ze zijn daar erg goed in het maken van de mooiste kleding in alle kleuren, Met glitters, veren, en nog veel meer! Is deze jurk niet mooi?



Muziek speelt ook een hele belangrijke rol, in het carnaval van Brazilië. Zonder muziek wordt er natuurlijk weinig gedanst, en dansen speelt ook een grote rol in bijvoorbeeld de optochten.



Dit is ook een bijzonder verhaal. Natuurlijk moet bij carnaval de boel wel prachtig versierd worden. Zoals je ziet hebben ze dat hier wel echt gedaan. Die kleurrijke slingers staan super goed in die mooie Braziliaanse straten!



Dit vind ik misschien wel de bijzonderste. Dit is een foto van een prachtig optreden/optocht. ik vind het een prachtige foto, omdat je echt goed kan zien hoe mooi ze daar carnaval vieren.

Carnavals outfits

Door Anouk V (8a)

Het is al weer carnaval. Maar om daar in je normale kleren bij te lopen?? Daarom doe je natuurlijk een carnavalsoutfit aan. Maar welke?? Er is zoveel keus! Hier zijn een paar ideeën!

Dieren;



Eten;



Mensen gevraagd

Karlijn (8a)

Wij zoeken journalisten! Onze krant kan groter, maar dat kunnen wij niet alleen! Wij hebben leuke, grappige, belangrijke, serieuze, rare artikels nodig om deze krant te vullen, en om opvolgers te kiezen voor het moment dat groep 8 de school verlaat! Voor editie 4 stuur je artikel naar dit email adres;

karlijnnienhuijs@skobos-leerling.nl

voor 9 maart!

Superhelden;



Voor editie 5 stuur je artikel op naar dit email adres:

karlijnnienhuijs@skobos-leerling.nl

voor 10 april!

Wat zou het ons leuk lijken als jij een artikel maakt! Veel succes met schrijven!!

Spoiler voor volgende maand

Door Karlijn (8a)

Hier wat spoilers van volgende maand



Volgende maand komt een cliffhanger verhaal. Dat houdt in dat het een verhaal wordt die eindigt met 'wordt vervolgd..' benieuwd? Nog een maandje wachten!

Ben je al een beetje nieuwsgierig? Nog een maandje wachten en je kan al deze dingen lezen in editie 4 van de Lindekrant!!

Ook zit er volgende maand een artikel over teken tips bij! Hierbij krijg je heel veel teken tips!!

En ken jij TikTok? En Trends? Volgende maand krijg je een artikel over de trends van een andere eeuw! Dat wordt leuk...



Carnaval!!

Heropening museum de vier quartieren

Door Anouk (8a)

Museum De vier quartieren heeft het deze keer helemaal anders gedaan, ze hebben het museum een modern jasje gegeven.

Het hele museum is anders ingericht. Drie maanden lang hebben de vrijwilligers van het museum de handen uit de mouwen gestoken.

En sinds 8 februari is het museum weer open!

Ze hebben het museum gebaseerd op wat er in de tijd van van Gogh gebeurde wat de mensen in die tijd deden en wat Vincent van Gogh toen onder ogen zag.

In de kelder zie je wat de boerin allemaal in de opslag had. Op een paar punten in het museum hangen informatieborden, maar de bedoeling is dat je zelf op onderzoek uitgaat.

Trek dus gerust alle lades open. Ook zijn er audiophones waar informatie uit komt als je ze bij een informatiepunt houdt.

Helaas is het dorpswinkeltje weg. Maar er is wel een spelletjeszolder bij gekomen.

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar, maar over een maand verwachten ze helemaal klaar te zijn.



De vier quartieren